

Folktingets förtjänstmedaljer 2015

Folktingets förtjänstmedalj i silver

Ole Norrback, minister, Vasa

Ole Norrback har en lång karriär inom politiken, som riksdagsledamot och ordförande för Svenska folkpartiet. Norrback har innehaft olika ministerposter under 12 års tid. I allt hans arbete har svenskans ställning, och tryggheten av den svenskspråkiga befolkningens rättigheter, varit centrala ledmotiv. Hans insatser för det nordiska samarbetet har varit betydande och syns bl.a. i ordförandeskapet i Nordiskt gränshindersforum och i Kulturfonden för Norge och Finland. Som Finlands ambassadör i Oslo och i Aten, samt som styrelseordförande för Vasa universitet och i Svenska Pensionärsförbundet, har Norrback ständigt fört fram det tvåspråkiga Finland.

Folktingets förtjänstmedalj

Mikael "Gusse" Andersson, konstnärlig ledare, Grankulla

Mikael Andersson har som konstnärlig ledare för evenemanget Kulturkarnevalen gjort en betydande insats för finlandssvenska ungdomar. Kulturkarnevalen började i liten skala 2004 och har vuxit till ett stort årligt evenemang som engagerar mer än 500 ungdomar. Andersson har även genom en lång karriär på Svenska Teatern arbetat för att finlandssvenskar i alla åldrar får njuta av kvalitativ teater på sitt modersmål.

Ragnar Backström, diplomekonom, pensionär, Kotka

Ragnar Backström är mångårig lärare på Kotka svenska samskola, och han har också undervisat svenska och företagsekonomi på Merenkulkuoppilaitos. Backströms engagemang i ortens svenska föreningar sträcker sig långt bak i tiden och han har också arbetat aktivt över språkgränserna, vilket uppmärksammades då han 1997 utnämndes till "Meripäiväneuvos", en hedersbetygelse som ges en person som betytt mycket för staden Kotka. Backström är en sann brobyggare mellan våra två nationalspråk.

Björn Bjarland, auktoriserad translator, elingenjör, Åbo

Björn Bjarland har en lång erfarenhet som översättare till svenska. Han har arbetat länge som frilansöversättare och översatt stora mängder krävande texter inom teknik, kultur, ekonomi, kommunikation m.m. Hans översättningar har fått mycket positiv respons. Han arbetar för Svenska översättningsbyrån sedan år 1987, och har översatt läroböcker på olika nivåer, examensgrunder för yrkesskolor och texter för Strålsäkerhetscentralen och Luftfartsverket. Bjarland är det självklara valet för dem som söker en tekniskt bevandrad översättare som dessutom har ett vackert språk.

Olav Englund, företagare, kulturentreprenör, Korsholm

Musik-och kulturentreprenören Olav Englund har under flera decenniers tid arbetat hängivet för den klassiska musikens och hembygds-kulturens synlighet och existens i svenska Österbotten och hans

insatser för kulturlivet i Korsholm är betydande. Han var stiftande medlem och styrelsemedlem i Understödsföreningen Musikfestspelen Korsholm r.f. och stiftande medlem i Stundars r.f. Englund har samarbetat med många framstående personer inom klassisk musik och han har ordnat otaliga konserter och turnéer på hemmaplan och runtom i landet.

Agneta Eriksson, filosofie magister, direktör, Esbo

Agneta Eriksson har tjänat det finlandssvenska samhällslivet på många organisatoriska plan. Hon har verkat i Esbo stad med uppdrag i såväl stadsfullmäktige som stadsstyrelse, och hon har bevakat nyländska frågor ur ett finlandssvenskt perspektiv i sin roll som kretsombudsman och kontaktchef för SFP Nyland. Sedan 2008 verkar hon som direktör för Sydkustens landskapsförbund. Eriksson var med och startade Ordboet som är en turnerande fantasi- och läromiljö med fokus på barns kreativitet, fantasi och språkstimulans, och som till dags dato har besökts av ca 10 000 personer.

Jussi Helminen, regissör, författare, teaterchef, Åbo

Jussi Helminens insatser inom teaterlivet i Finland är omfattande. 1991 skapade han teaterversionen av Stormskärs Maja med ett manus som baserar sig på Anni Blomqvists böcker om livet i en svenskspråkig skärgårdsmiljö. Helminens pjäs har spelats på olika teatrar i Finland. Den har även översatts till svenska och spelats i Raseborg, på Åland och nu på Åbo Svenska Teater. Helminens lyrik har en genomslagskraft som gjort Blomqvists litteratur intressant för stora mängder finländare utanför den finlandssvenska kretsen.

Kerstin Ilander, merkonom, guide, Raseborg

Kerstin Ilander har i sitt arbete som guide på Svartå slott gjort såväl slottets som bygdens historia levande på ett intressant och inspirerande sätt. Utöver sitt arbete som guide har Ilander engagerat sig i lokalpolitiken och medvetet arbetat för svenska frågor inom kultur och utbildning. Hon har varit direktionsordförande för Nylands Svenska Kulturfond, ordförande för kulturnämnden i Raseborg, ordförande för styrelsen för Västra Nylands Folkhögskola och medlem i Raseborgs stadsstyrelse.

Lilian Ivars, invandrarkoordinator, Närpes

Lilian Ivars har i nästan 30 år arbetat med integration av invandrare i Närpes och Kust-Österbotten. Hon har lett ett flertal olika integrationsprojekt som hjälpt invandrare att integreras på svenska. Bland annat har hon deltagit i utvecklandet av den så kallade Närpesmodellen som involverat företagare i integrationsprocessen. Modellen har lett till att invandrare snabbt har kommit ut i arbetslivet och genom det fått möjlighet till en lyckad integration på svenska. Närpesmodellen är idag en förebild i hela landet och Ivars har även rest runt i Europa och berättat om modellen.

Per-Erik Johnsson, pensionär, tidigare inspektör, Lovisa

Per-Erik Johnssons arbete för svenskan har tagit sig många former. Han grundade Östnyländska Pensionstagare och var under många år dess ordförande. Han har också medverkat i bygdehistoriker och minnesskrifter, varit styrelsemedlem och sekreterare för Lapträsk krigsveteraner samt ordförande för Helsingfors svenska arbetarförening. Johnsson har verkat som huvudförtroendeman på Hufvudstadsbladet, som svensk ombudsman på Landsbygdens arbetarförbund och som svensk arbetarinspektör för jord- och skogsbruk på södra Finlands arbetarskyddsdistrikt.

Bengt Kronqvist, vaktmästare, Jakobstad

Bengt Kronqvist har innehaft långvariga förtroendeuppdrag inom olika samhällssektorer. Han har arbetat aktivt för den svenska folkbildningen inom arbetarinstitut, skolnämnder och direktioner. Han har också bevakat rättigheter och utvecklingsmöjligheter för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning genom engagemang i Kårkulla samkommun, där han under många år verkat och fortfarande verkar som styrelsens viceordförande. Kronqvist har också arbetat för svenska frågor via Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f.

Kaj Kunnas, journalist, Raseborg

Kaj Kunnas har i drygt två decennier jobbat som journalist på Svenska Yle och han är ett välkänt ansikte för såväl den finska som den svenska publiken. Med sitt verbala uttrycksätt och sina språkliga färdigheter rör sig Kunnas obehindrat över språkgränserna, och hans entusiasm och positiva utstrålning smittar av sig på publiken. Kunnas är en utmärkt ambassadör för det svenska språket i helt finska sammanhang.

Elisabeth Nauc ler, juris kandidat, tidigare riksdagsledamot, Mariehamn

Elisabeth Nauc ler har som kanslichef vid  lands landskapsregering och som riksdagsledamot l nge arbetat f r det svenska spr kets st llning, b de p   land och p  fastlandet. Hennes envetna arbete f r r tten att anv nda svenska hos myndigheter, t.ex. vid s kerhetskontrollen p  Helsingfors-Vanda flygplats, har gett synliga resultat som gagnat alla som anv nder sig av servicen. Hon har  ven konsekvent arbetat f r att lyfta fram svenskans st llning i riksdagens interna arbete.

 sa Palviainen, professor, Jyv skyl 

 sa Palviainen  r professor i svenska vid Jyv skyl  universitet och en meriterad tv spr kighetsforskare som har forskat bland annat i tidig spr kinl rning i tal och skrift. Palviainens nuvarande forskningsomr de  r finskspr kigas inl rning av svenska och svenskans status i det finska skolsystemet. Palviainen har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter samt aktivt tagit del i samh llsdebatten om svenskans st llning i Finland.

Siv Saarukka, filosofie magister, Kronoby

Siv Saarukka har  gnat hela sitt aktiva yrkesliv  t utbildning p  svenska och har en djup kunskap om det finlandssvenska skolf ltet. Hon b rjade sin karri r som l rare och jobbade senare som inspekt r p  l nsstyrelsen i Vasa.  r 1994 b rjade hon jobba med l rarfortbildning p  Fortbildningscentralen vid  bo Akademi i Vasa, numera Centret f r livsl ngt l rande (CLL). Hon har i sin g rning som utbildningsplanerare varit en central drivkraft f r att utveckla l rarnas fortbildning och s rskilt utbildningen av rektorer f r det finlandssvenska skolv sendet.

Satu Savolainen, filosofie magister, lektor, Lepp virta

Satu Savolainen  r lektor i svenska och hon har gjort en betydande personlig insats i arbetet med ungdomarna i Lepp virta i Savolax, vilket har resulterat i att majoriteten skriver svenska i studentexamen och resultatet  r bland de b sta i landet. Inom ramen f r utvecklingsprojektet TOKI, Toinen kotimainen kieli, jobbar Savolainen tillsammans med finskl rarna vid gymnasiet i Petalax f r

att förstärka kunskaperna i det andra inhemska språket. Projektet som initierades av Savolainen pågår sedan år 2007.

Björn Teir, direktör, Helsingfors

Björn Teir verkade som ombudsman för utbildningsfrågor 1999-2001, och sedan som ordförande för Svenska kulturfonden 2008-2014. Under sin tid som ordförande visade Teir ett starkt engagemang för de finlandssvenska strukturerna och för frågor inom kultur och utbildning samt övriga samhällsområden. Hans insats gick långt utöver det som förväntas av en förtroendevald. Som fastighetschef på köpcentret Forum och nu på varuhuset Stockmann har Teir alltid värnat om att det svenska språket syns.